



STRIPSCHRIJFT
NEDERLANDSE STRIPPARELS

MARTIN LODEWIJK
WILLEM VLEESCHOUWER
RUUD STRAATMAN

Olga Lawina



MARTIN LODEWIJK • WILLEM VLEESCHOUWER
RUUD STRAATMAN

Olga Lawina



Olga Lawina werd eerder gepubliceerd in *Truckstar Agenda 84/85*.

Redactie – Arco van Os

Schetsen – Martin Lodewijk

Vormgeving – Rudy Vrooman

Inkleuring omslag – Hanneke Bons

Druk – Van Gorcum, Assen

© 2008 Stichting Uitgeverij Stripstift

ISBN 978-90-74539-29-6

NUR 360

ISSN 1872-3993

www.stripstift.nl

In mijn eerste paspoorten stond achter beroep altijd ontwerper/illustrator. Die volgorde was de bedoeling.

Toen ik in 1959 werd aangenomen op Publi Studio in Schiedam was dat als potentieel reclameontwerper. Het feit dat ik aardig kon tekenen was een extraatje dat Amand Stock, één van de twee directeurs en zelf een knap illustrator, best wist te waarderen. Zijn andere ontwerpers wisten zich op dat vlak ook te weren.

De volgende jaren lag mijn interesse primair op het gebied van ontwerp, lettering en lay-out. Illustraties waren altijd in dienst van die zaken. *McCall's* en *Twen* kochten we voor de lay-out en Heinz Edelmann en Bernie Fuchs waren de krenten in de pap.

Pas toen ik het pad van Jan Kruisde begon de strip weer te kriebelen om daarna nooit meer te verdwijnen.

Er kwam illustrator/ontwerper in mijn paspoort te staan en tenslotte gewoon illustrator. Maar het ontwerpen bleef ik er

kreeg later wel werk als schrijfschrijfschrijver. En als zodanig vroeg ik hem ook een verhaaltje voor Truckstar te doen.

Ik wist dat ik er zelf de tijd niet voor had. Ik deed toen Succes/Nederlandse Boekenclub, de vormgeving en beeldredactie van *Sekstant*, het tijdschrift van de NVSH, redactiewerk voor *Eppo*, de contacten met buitenlandse tekenaars, de *Rijam-agenda*, vreselijk veel reclame en redactioneel illustratiewerk en ik zat in de band *Chickenfeed* waar we toch wel wekelijks, soms twee of drie keer mee optraden. En de repetities!... Om maar te zwijgen van *Agent 327* en *Johnny Goodbye*. *Storm* en *January Jones* kwamen later. En misschien ben ik nog wat vergeten.

Van het werk van Willem Vleeschouwer was ik behoorlijk onder de indruk. Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat ik bij reclamebureau Art Connection voor het eerst tekeningen van hem zag. In de toen zo geliefde stijl van David Levine, een stijl die velen (waaronder ik en sommigen nog

nog wel bij doen als daar vraag naar was.

Eind zeventiger, begin tachtiger jaren zat ik vuistdiep in de schoolagenda's. Door mijn relatie met de Nederlandse Boekenclub/Succes Agenda, voor wie ik jaren de advertenties en folders ontwierp en uitvoerde, bijgestaan door Carel Zorg (niet Agent 525 maar zijn wat frêler gebouwde neef), was ik in contact gekomen met de uitgever van Rijam-schoolagenda's. Een aantal jaren maakte ik de *Pop-agenda*.

En in 1983 vroegen de heren van de Truckstar Schoolagenda mij om een omslag en een strip met a. Olga Lawina en b. trucks! Niet noodzakelijkerwijze in die volgorde.

Ik belde Ruud Straatman, die ik vergeefs geprobeerd had als tekenaar in *Eppo* te krijgen. Nog steeds vind ik het jammer dat zijn politieagentjes hun kans niet gekregen hebben. Hij had toen een wat naïef, nauwelijks *dagewesen*, maar wat mij betreft charmant stijltje. Maar ja, z'n schoonmoeders kwamen niet door de strotten van de rest van de redactie. Hij

steeds) nastreefden, maar die Willem wel beeldschoon 'deed'. Ik weet nog dat ik toen zei: 'Nou, ik kan wel inpakken, iemand die DIT kan... (zucht!)'

Willem vond het een leuk idee om het tekenwerk van Olga's Truckstop-avontuur voor zijn rekening te nemen.

Ruud schreef in de van hem bekende vloek en 'n zucht het scenario. Ik maakte daar schetskrabbels van, veranderde hier en daar een tekst, voegde wat toe of haalde wat weg (want zo eigenwijs ben ik altijd wel geweest) en dat ging naar Willem die het uitwerkte.

Op het eind van het verhaal heb ik de indruk dat mijn inbreng door de haast wat verminderd is. Misschien wel weggevallen.

Maar het geheel blijf ik met plezier en een gevoel van verbazing zien.

Jongens waren we... maar ik hoop wel aardige jongens.

Martin Lodewijk

Opa Lina





NOG DIEPER
ADEMHALEN RISKEER
IK ALLEEN ALS ER 'N
AMBULANCE LANGS KOMT

DURF IK D.D.
DURF IK TE STOPPEN
ZE ZIET ME NIET
STAAN
DURF IK ... JA
NEE?

DAAR KOMT M'N
TICKET NAAR
ZURICH





STAP MAAR IN
DAMES... EH
DAME

IK MOET NAAR
ZURICH.

DAT KOMT
PRACHTIG UIT
DAAR MOET IK
NET ~~NAAR~~ HEEN.
TOEVALLIG!

STOCKHOLM - ROTTERDAM
ROTTERDAM - STOCKHOLM



1 BUSH VAN OLAJE



NOG 'N
LIFTER MET...

DIT IS WÉL
'N FLINK
FORMAAT
CABINE

MAAR DRIE
PERSONEN IS M'N
MAXIMUM
PECH





JE HEBT ANDERS 'N
BEHOORLUKE COMBINATIE
ZEG.

KUCH - M - GMPF
IK GEEF TOE
DAT JE NIET
VAAK TEGEN
(KUCH)

ZEKER 'N HEEL KARWEI 'T
'N BEETJE IN DE HAND
TE HOUDEN

(PROEST SLIK
KUCH KUCH
GMPF ALX)





VOOR AL ALS JE NIET OPLET.

UCH
UCH
UCH

KUK UIT!



NIET STRENG GEBODEN KUNNEN IN ZWART KLEUR





















VPA-172N + 2
VPA-172H









































Nederlandse stripparels

In de lange geschiedenis van de Nederlandse strip zijn in diverse media prachtige verhalen gepubliceerd die daarna helaas nooit in boekvorm werden uitgebracht. Uitgeverij Stripstift stelt met deze reeks het Nederlands cultureel erfgoed veilig en maakt het mogelijk nog in lengte van jaren te genieten van de parels van ropauteurs uit de rijke Nederlandse striphistorie.

Nederlandse stripparels
worden uitgegeven door
Stichting Uitgeverij Stripstift
Kleine Beer 467
3067 ZW Rotterdam
Nederland
t +31 10 2201063
f +31 10 4210608
m +31 6 22408450
www.stripstift.nl



Kraaienhoeve	juni 2006
Kraaienhoeve	juni 2006
Marco Silvester	juni 2006
Vader en Dochter	mei 2007
Marco Silvester	mei 2007
Appie Happie	juni 2007
Tobbe	sep 2007
Appie Happie	sep 2007
Hermanus	sep 2007
Appie Happie	juni 2008
De red@ctie	juni 2008
Inspecteur Netjes	juni 2008
Adolphu	okt 2008
Professor Pi	okt 2008
Agent 327	okt 2008

Olga Lawina is de *sidekick* van Agent 327. Maar in 1984 verzeilde zij in een soort *cross-over* met het Agent 327-verhaal *De rest van de wereld min één*. Dit avontuur werd getekend door Willem Vleeschouwer, naar een scenario van Ruud Straatman.

Een curiosum dat in geen enkele Agent 327-collectie mag ontbreken. Grutjes-nog-an-toe!



Martín Lodewijk (Rotterdam, 1939) is de geestelijk vader van *Arent Brandt*, *Dick Harris* en *Agent 327*, maar is als scenarist ook verantwoordelijk voor menig verhaal van de series *Storm*, *De rode ridder*, *Johnny Goodbye*, *Bernard Voorzichtig* en *January Jones*.

Willem Vleeschouwer (Hilversum, 1950) tekende onder meer *De wonderbaarlijke reits van Jacobus Maneschijn* en *Sientje Zeester* op tekst van Willem Wilmink, *Flip Vla* en *Pintie Prima*, *De wraak van de Dikke Ong* en *Stront aan de knikker*.

Ruud Straatman (Bussum, 1948) is een zeer productieve scenarist en schreef onder andere voor de series *Johnny Goodbye*, *Henk Hond* en *Vidocq*. Als tekenaar maakte hij onder meer de strips *Simon Spitsmuis*, *Polderkolder* en *Royaal Modaal*.